

Lesmateriaal bij



Het verhaal van Maarten Luther

Inhoudsopgave

Drie stellingen	3
Graaf in het verhaal!	4
Graaf dieper	5
Reformatie retoriek	6
Filmbeelden door elkaar	7
Het Reformatie-muziek-interview	8
Project 'Een vaste burcht'	9
De vijf sola's	12
Discussievragen bij de vijf sola's	13
Kleurplaten	15

Drie stellingen

Instructies:

Bedenk je eigen stellingen. Schrijf hieronder drie 'regels' op, die goed van pas kunnen komen in een klaslokaal. Bereid jezelf voor om ze uiteen te zetten en tegenover de rest van de groep te verdedigen!

I.

II.

III.

Graaf in het verhaal

Vragen om je aan het denken en praten te zetten na het bekijken van Het verhaal van Maarten Luther

1. Waarom was Maarten bang voor de dood?
2. Waarom beleed Maarten steeds opnieuw urenlang zijn zonden?
3. Wat leerde de Bijbel Maarten over zijn zonden? Op welke manier hielp dat hem?
4. Wat zijn aflaten en waarom dachten mensen dat zij die nodig hadden?
5. Wat zei Maarten over aflaten? Op welke manier werden het volk en de kerkleiders door zijn overtuiging beïnvloed?
6. Waarom vond Maarten het belangrijk dat het volk de Bijbel in de eigen taal kon lezen?
7. Wat is precies de betekenis van 'geëxcommuniceerd worden'?
8. De geschriften en overtuigingen van Maarten brachten ernstige gevolgen met zich mee. Welke waren dat?
9. Bleef Maarten zijn overtuigingen uiteindelijk trouw? Waarom wel of waarom niet?

Graaf dieper

Nadenken over lastige kwesties

1. Wat waren Maartens voornaamste theologische meningsverschillen met de kerk van Rome? Waarom zijn die meningsverschillen belangrijk?
2. Om verschillende redenen ging de Reformatie gepaard met gemengde gevoelens bij de gelovigen. Wat voor goeds en wat voor slechts kwam er uit de Reformatie voort?
3. Ook al zijn er veel verschillende kerken en denominaties binnen het christendom, toch maken we allemaal aanspraak op hetzelfde geloof. Hoe kunnen wij allemaal christen zijn? Welke overtuigingen zijn noodzakelijk om christen te kunnen zijn? Welke overtuigingen zijn niet noodzakelijk?
4. Maarten moest de beslissing nemen om standvastig te blijven in zijn overtuigingen, zelfs toen hij geconfronteerd werd met de dood. Heb jij overtuigingen waarvoor je bereid bent om te sterven? Waarom wel of waarom niet?

Reformatie Retoriek

Koppel onderstaande uitspraken aan de juiste personen en trek lijntjes van de uitspraken naar de bijbehorende tekstballonnen.



Paus Leo X



Philipp Melanchthon



Johannes Eck



Maarten Luther



Johann von Staupitz



Johann Tetzel



Karel V

"Geef me de naam van een keizer, die ooit geraakt

"De wereld haat de waarheid. Op grond van die haat werd Christus gekruisigd..."

"Hier sta ik, ik kan niet anders."

"God heeft ons het pausdom gegeven. Laten we er daarom plezier aan beleven."

"We moeten de waarheid zoeken, liefhebben, verdedigen en ongewijzigd

"Ik weet niet of de duivel zich in een kist of onder Luthers toga bevindt; maar het lijdt geen twijfel dat het een van beide is."

"Zodra het geld in het kistje klinkt, het zieltje uit het vagevuur springt."

Filmbeelden door elkaar

Onderstaande filmbeelden uit het verhaal van Maarten Luther staan door elkaar heen. Zet de filmbeelden in de juiste volgorde door ze van 1 tot en met 8 te nummeren.



Maarten onderwijst aan de universiteit van Wittenberg.



Maarten staat terecht omdat hij de leer van de kerk bestrijdt.



Maarten, een vogelvrijverklarde, wordt 'ontvoerd'.



Maarten spijkt zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg.



Maarten duikt onder in kasteel de Wartburg en blijft schrijven.



Maarten beseft dat zijn redding uit Gods genade is.



De kerk verkoopt aflaten voor de vergeving van zonden.



Maarten vreest voor zijn leven in een storm.

Het Reformatie-muziek-interview

Stel jullie gastspreker de onderstaande vragen om het gesprek op gang te brengen!

1. Wat is de rol van muziek als wij aanbidden?
2. Waarom schreef Maarten Luther nieuwe liederen voor zijn kerk?
3. Hoe veranderde Maarten Luther de manier waarop muziek gebruikt werd in de aanbidding?
4. Op welke manier helpt aanbiddingsmuziek ons om te begrijpen wat Gods Woord zegt?
5. Wat is uw favoriete lied? Waarom?
6. Kunt u ons een nieuw lied leren?

Project 'Een vaste burcht'

Maarten Luther schreef onderstaande woorden in de tekst van een van zijn grote liederen, die uit de Reformatie zijn voortgekomen:

**"Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp
verschijnen!"**

Dit lied herinnert ons eraan, dat God in alles onze bron van kracht en bescherming is, zelfs als wij zwak zijn. We hoeven nooit bang te zijn als we onze toevlucht bij Hem zoeken. Maak onderstaand project, om deze waarheden kracht bij te zetten.

Benodigheden:

Karton (ongeveer van A-4-formaat)
Potlood
Lijmpistool met lijmpatronen
Aluminiumfolie
Lijmstift
Schaar
Markeerstiften

Aanwijzingen:

1. Schets een simpel ontwerp op het karton, dat 'Een vaste burcht is onze God' moet voorstellen. Je kunt ook een van de afbeeldingen op de volgende twee bladzijden op het karton vastlijmen.
2. Volg de lijntjes op de afbeelding zorgvuldig met een lijmpistool en wacht tot de lijm goed droog is. (PAS OP: lijmpistolen zijn HEET - misschien moet een volwassene jou hierbij helpen!)
3. Bedek het karton met aluminiumfolie. Strijk de folie voorzichtig glad, zodat de gestructureerde contouren duidelijk zichtbaar worden.
4. Kleur de folie met behulp van de markeerstiften.

**Good is
mijn Rots**



De vijf sola's

Sola betekent 'alleen' in het Latijn.

Probeer de vijf Latijnse uitdrukkingen aan de linkerkant door middel van lijntjes te koppelen aan hun Nederlandse definities aan de rechterkant.

Sola Scriptura

God redt ons uitsluitend op basis van genade en niet op grond van iets goeds dat wijzelf doen, gedaan hebben of in de toekomst zullen doen. (Genade alleen)

Sola Fide

We vertrouwen uitsluitend op Jezus als onze Redder. We kunnen niet gered worden door middel van goede werken. (Christus alleen)

Solus Christus

Gods Woord - de Bijbel - is ons hoogste gezag. (De Schrift alleen)

Sola Gratia

We zijn geschapen om God te verheerlijken. (De heerlijkheid van God alleen)

Soli Deo Gloria

We kunnen niets doen om gered te worden, dan door te geloven in Jezus alleen. (Geloof alleen)

Discussievragen bij de vijf sola's

Vragen om jullie gesprek en jullie gedachten over de vijf sola's op gang te brengen.

1. Wat betekent het om gered te worden uit het geloof door alleen op Christus te vertrouwen?
2. Waarom moeten wij de Schrift (Gods Woord) gehoorzamen boven elke andere bron?
3. Wat heeft Gods genade met onze redding te maken?
4. Wat betekent 'Gods heerlijkheid alleen'? Waarom is zijn heerlijkheid belangrijk voor ons?
5. Op welke manier helpen deze uitdrukkingen ons bij het begrijpen van het evangelie?
6. Op welke manier verschillen de ideeën, die door middel van deze uitdrukkingen worden overgebracht, van wat de kerk voor de tijd van de Reformatie onderwees?

Deze vragen werden samengesteld aan de hand van '5 Questions and the 5 Solas' van Jesse Johnson (The Cripplegate, July 2, 2014).

Bekijk het origineel op: <http://thecripplegate.com/5-questions-and-the-5-solas/>



JP

Ontworpen door Jennifer Trafton; welwillend ter beschikking gesteld door De Fakkeldragers: Helden van het Geloof, Het verhaal van Maarten Luther

Kleurplaat - 1



Uit angst voor de dood rent Maarten Luther door een storm.

Kleurplaat - 2



Tijdens het bestuderen van de Bijbel realiseert Maarten zich: "Want uit genade bent u gered, door het geloof!"

Kleurplaat - 3



De kerk belooft het volk vergeving van zonden in ruil voor hun geld.

Kleurplaat - 4



De 95 stellingen van Maarten Luther brengen de Protestantse Reformatie op gang.

Kleurplaat - 5



***Maarten Luther blijft moedig, ook als hij terecht staat.
"Hier sta ik, ik kan niet anders."***